

Kerstnieuwsbrief



NATUURSTAPENZO
Samen op stap de natuur in

Cornelis van Sandelaan 6
3984 KV Odijk
Tel: 0629015645
Email: info@natuurstapenzo.com
www.natuurstapenzo.com

DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD?

Direct na de terugkomst van mijn Madagaskar reis is de wintertijd begonnen. Ja echt, een verschil van ruim 22 graden overbruggen viel niet mee. Misschien komt het omdat ik weer thuis ben of komt het door die wintertijd? Maar er bekwam me een gevoel van ongelooflijke huiselijkheid. Alles moet knus, warm en gezellig zijn. Het is zo heerlijk buiten in de natuur bezig te zijn en dan binnenkomen in een sfeervol warm huis, zalig! De kers op de taart, en het summum van binnen bezig zijn met het buitenleven, is voor mij wel het opzetten van de kerstboom met stal. Het er actief mee bezig zijn en met de kerstgedachte in mijn hoofd nog eens terugblikken op het afgelopen jaar. Dan denk ik aan: Het bloemrijke voorjaar op de steppe in Spanje; Hoe veel lol we hebben gehad met de grote groep in de Elbe en toch het nodige gezien; En ook het moment met de Spaanse Keizerarend was onvergetelijk. Natuurlijk was er ook dit jaar weer de reis naar het prachtige IJsland, een contrasterend maar prachtig landschap vol met Lupinen. 'Helaas' ben ik de spectaculaire uitbarsting van een IJslandse vulkaan ontlopen, maar ik kan wel zeggen dat ik het poollicht heb kunnen vastleggen, eveneens een adembenemende ervaring! Turkije was dit jaar anders dan voorheen, de situatie was merkbaar een beetje beladen, maar dat heeft mij en de groep er niet van weerhouden om de Turkse pracht op de gevoelige plaat vast te leggen. Het absolute hoogtepunt van dit jaar heb ik bewaard voor het laatst: Madagaskar... Wauw! Een van de armste landen ter wereld en dat levert natuurlijk de nodige cultuurschok op. De foto met de vragende handen vind ik schokkend en heel indrukwekkend. Ook verbaasde ik me over het feit dat hoe meer je bereisd bent in deze wereld, hoe gemakkelijker je over andermans armoede en ellende heen stapt. Het hoort erbij, het is de gewoonste zaak in de wereld. Alleen kun je er zo weinig aan doen... Toch de schaarse momenten wanneer je echt contact hebt met de bevolking zijn voor mij ankertjes. Deze twee jongetjes waren wel onder de indruk van onze komst, zo vaak komen hier geen "vazaha" (blanke Europeanen). Wat ben ik dankbaar dat ik deze reis heb mogen begeleiden. Ik ben een en ander nog aan het verwerken (m.n. de foto's) en besef me al te goed dat ik blij mag zijn dat ooit mijn wieg in Nederland stond. Kerstmis inspireert me stil te staan bij wat ik belangrijk vind. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan ik aandacht wil geven en op alles waaraan ik hecht voor mijzelf, voor mijn naasten, en voor een toekomst waarin ik geloof. Zo ook over de voortgang van NatuurStapEnzo, (is de tijd rijp om...) Heb ik voldoende dagen en energie om werken in de zorg gecombineerd met het begeleiden van natuur/fotoreizen voort te zetten? Ook ben ik ervan overtuigd dat ik het niet altijd ver van huis hoeft te zoeken. Hier in het Kromme Rijngebied en de Utrechtse heuvelrug is ook nog zoveel moois te beleven... Het programma 2015 begint al vorm te krijgen, sommige zaken liggen al vast maar over enkele uitdagingen is nog twijfel. Ik kom er op terug in de volgende uitgebreide NatuurStapEnzo nieuwsbrief.



DECEMBER 2014

Interessante informatie:

- In januari komt er een uitgebreide nieuwsbrief met het programma voor 2015. Tegen die tijd zal ook de website aangepast en up to date zijn.
- Vergeet de vogels in deze moeilijke winterperiode niet. Voer op verschillende plaatsen: Mezen hangen graag aan een vetbol; vinken en merels scharrelen liever op de grond.
- Voor meer foto-inspiratie kijk op de facebook pagina van NatuurStapEnzo. Ik ben bezig een actieve community op te zetten en probeer via Facebook en Youtube meer met jullie te delen. Klik hieronder voor meer informatie!



Nu misschien nog een maagdelijk witte agenda. Symbool van een open begin. Ik wil je bij deze alvast vragen, zet NatuurStapEnzo er hier en daar alvast in.

- Zondag 8 maart SNP vogeldag! Ergens op het IJsselmeer geef ik een presentatie over vogel-fotografie. Dat belooft zeer bijzonder te worden. Geef je op!
- Uw reactie op deze nieuwsbrief, de site, of de activiteiten zie ik graag tegemoet: info@natuurstapenzo.com / www.facebook.com/ NatuurStapEnzo, of bel mij op: 0629015645.

Mijn Kerstwens:

2014 is voorbij gevlogen, 2015 staat reeds voor de deur. Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een frisse kleur. Hopelijk met veel geluk, vrede, en zeker veel liefde voor elkaar. Aandacht voor de naaste, dan wordt het weer een prachtig jaar!

Ik wens u met uw familie en vrienden prettige feestdagen en een bevlogen 2015.

Warme groet,

Frank Terstappen